



WELKOM!

**Vanaf nu speel jij jouw
personage!**

*Neem je personagefiche,
invulbundel en pen.*

*Haal je persoonlijke attribuut
boven en verkleed je.*

*Neem een sticker van de juiste
kleur. Schrijf de naam van je
personage erop.*

Let goed op!

Waar komt jouw personage voor in dit verhaal?



(deze kleur geldt als "geel"!)>



(en deze als "wit"!)>



(De kleur van je sticker kan je helpen)

3000 jaar
geleden...



Het begon allemaal met een schoonheidswedstrijd tussen 3 godinnen...



Hera



Athena



Aphrodite

De drie godinnen toonden zichzelf van hun mooiste kant aan
Paris.



Paris

Athena Aphrodite Hera

Toen begon het liefdesdrama!



Helena was al getrouwd.
Toch kon Paris haar verleiden en ontvoeren.



Paris & Helena



Menelaus



Hermione



Menelaus zwoer op wraak!



Agamemnon



Odysseus, één van hun belangrijkste helden, had er geen zin.



Odysseus



Telemachus



Een enorm leger verzamelde zich op de Griekse kust



Agamemnon



Agamemnon legde zijn kind op het altaar.
De goden namen het mee.



Agamemnon

Vanaf dat moment zou Clytaemnestra haar man haten.

Clytaemnestra



Agamemnon



De Trojanen zetten zich schrap voor de komst van de Grieken.



Helena & Paris

Hector



Hector beval om de grote, massieve stadspoorten te sluiten.





10 jaar later
staan we nog
altijd nergens.

Soms doet Hector met zijn leger een aanval op de Grieken.



Ook de goden vechten aan beide kanten mee.



Apollo

Aphrodite



Hera



Athena

De Grieken hebben de sterkste held allertijden aan hun zijde:
Achilles!



Achilles

Elke avond smeekt Andromache Hector om niét meer naar buiten te gaan.



Hector

Andromache

Er is nog één andere heldin op weg naar Troje...



Penthesilea

In het Griekse kamp is er ruzie uitgebroken tussen Agamemnon en Achilles.



Achilles



Agamemnon



Odysseus breekt zich het hoofd over hoe ze de oorlog toch nog kunnen winnen...



Odysseus



Athena



Intussen krijgen de achtergebleven families het moeilijk in Griekenland.



Telemachus



Clytaemnestra

Hermione





Grieken | **Trojanen**

Het is een wereldoorlog geworden...
En iedereen heeft een eigen mening, een eigen doel!



Iedereen wendt zich tot mij met gebeden en wensen.
Ik word er gek van!

Als oppergod mag ik niet beslissen hoe dit zal aflopen...

**Maar voor één keer
mogen jullie beslissen
over je eigen toekomst!**

We organiseren een groot debat.
Jullie zijn de afgevaardigden van de Trojaanse oorlog.

Acht stappen:

1. Wie ben jij? **CHECK!**
2. Briefing. **NU BEZIG!**
3. Kennismaken met elkaar.
4. Wat is een debat nu eigenlijk?
5. Partij-overleg.
6. HET GROTE TROJEDEBAT.
7. STEMMING.
8. (Terug naar de 21^{ste} eeuw...)

→ **Volg in je invulbundel!**

Vorm je mening, bepaal je standpunt, breng je stem uit. De Grote
Vraag van Vandaag:

“Moet de Trojaanse oorlog doorgaan of stoppen?”

- *Doorgaan = pro oorlog*
- *Stoppen = contra oorlog*
- *Ik ben onbeslist*



Vorm je mening, bepaal je standpunt, breng je stem uit. De Grote Vraag van Vandaag:

“Moet de Trojaanse oorlog doorgaan of stoppen?”

- *Doorgaan = pro oorlog*
- *Stoppen = contra oorlog*
- *Ik ben onbeslist*

Denk als je personage!
Er zijn veel verschillende meningen...

GELIEFDEN

GODEN

THUIS-
BLIJVERS

HELDEN

Vorm je mening, bepaal je standpunt, breng je stem uit. De Grote Vraag van Vandaag:

“Moet de Trojaanse oorlog doorgaan of stoppen?”

- *Doorgaan = pro oorlog*
- *Stoppen = contra oorlog*
- *Ik ben onbeslist*

Denk als je personage!

Er zijn veel verschillende meningen...

GELIEF-DEN

GODEN

mannen, vrouwen, mensen, goden, Grieken, Trojanen, vechtersbazen, vredelievenden:

THUIS-
BLIJVERS

HELDEN

iedereen zit door elkaar



*Dit is geen debat van
Grieken tegen Trojanen.*

*Het gaat niet om winnen of
verliezen.*

*Dit is een debat over oorlog
en vrede...*

Breng jullie stem uit!



“Moet de Trojaanse oorlog doorgaan of stoppen?”

- *Doorgaan = pro oorlog*
- *Stoppen = contra oorlog*
- *Ik ben onbeslist*

De uitslag is bekend!

De meerderheid stemde:

- Ik ben **pro** oorlog
- Ik ben **contra** oorlog
- Ik ben **onbeslist**



De oorlog gaat verder, tot het bittere einde!



Vele helden zullen roemrijk sneuvelen, maar de Grieken overwinnen. Met de list van het houten paard, zullen de Grieken Troje binnendringen. De stad wordt volledig verwoest.

Alle wapens gaan neer. De oorlog wordt gestaakt.



Troje is gered. De Grieken keren roemloos terug naar huis. Paris en Helena leven nog lang en gelukkig.

De meerderheid stemde **onbeslist**.
Het lot heeft deze afloop bepaald:



Vele helden zullen roemrijk sneuvelen, maar de Grieken overwinnen. Met de list van het houten paard, zullen de Grieken Troje binnendringen. De stad wordt volledig verwoest.